

## Mångfald och respekt

Jag har stor respekt för människor med åsikter. Ibland stämmer deras inte överens med mina men det är viktigt att lyssna lyhört på den andra. Ibland möts vi i samförstånd, andra gånger skiljs vi åt och konstaterar att vi tycker och tror väldigt olika. Men vi har mötts som människor och detta är viktigt.

För att kunna leva tillsammans i samhället behöver vi varandra. Ibland måste vi kompromissa och hitta minsta gemensamma nämnaren för att leva med varandra och utveckla de sammanhang vi befinner oss i. Det kan gälla i en kyrka, i en förening, i samhället i stort. Bara i den totalitära regimen körs människor över och förtrycks.

Men om jag ska ha respekt för andras åsikter och tro behöver också jag mötas med respekt och lyssnande. Oftast är det så men det händer också att åsikter och trosövertygelse möts med oförståelse, med förakt, med en von-oben-attityd. Sådant gör ont och skapar inget förtroende. Vi lever i ett samhälle som präglas av en mångfald av kulturer, religioner, tro, kyrkor etc. Borta är den tid då vi formades av ett enhetssamhälle och en enhetskultur. Nu är det mångfalden som gäller. Och med den kommer också kravet på respekt.

Svenska kyrkan som är den kyrka som har flest medlemmar i Sverige kan lätt inta en storebrors-/storasystemsattityd gentemot "de andra". Detta är okristligt. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) vill inte detta utan vill verka för mångfald och respekt. Det är en av våra valfrågor.

För att vinna respekt i mångfalden måste vi vara tydliga med vad vi tror på och hur vår tro formar våra liv och beslut. Luddiga åsikter hör inte hemma vare sig i mångfalden eller respekten. Det gör bara tydligheten och ödmjukheten. Det senare finns det för litet av i Svenska kyrkan – både inom kyrkan och utåt mot andra kyrkor, religioner och enskilda människor.

Tydligheten handlar om vår tro. Vi måste tala tydligt om Jesus Kristus som varje människa Befriare och Herre. Tydligheten handlar om hur tron uttrycks i olika dokument. Tydligheten handlar om varje människas oändliga värde och om rätten till liv i frihet. Tydligheten handlar om att vilja och våga stå för sin tro och sina åsikter.

Mångfalden är en gåva. Respekten är ett uttryck för att vilja leva efter Guds vilja. Bara så kan vi överleva tillsammans

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) är den största av de partipolitiskt obundna grupperna i Svenska kyrkan och den näst största nomineringsgrupper i kyrkomötet. Redan i dag har vi ett inflytande, men vi är beredda att ta ett större ansvar. Vi är övertygade om att kyrkans överlevnad ligger i Guds händer men också om att det behövs goda förvaltare och arbetare – kvinnor och män, lekmän och de i vinningstjänst, förtroendevalda och anställda, gudstjänstfirare och sällan-kyrkobesökare – som drivs av en längtan att föra vårt kristna arv vidare och ge evangeliet till många.

Lyssna lyhört till Gud och människor - bara så kan vi uppnå verklig Mångfald och respekt!

Ander Roos