

VAD ÄR POSK, PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN, OCH VARFÖR FINNS VI?

POSK är en stark röst för en kyrka, fri från partipolitisk styrning. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus. Vi finns för att vi vill ta vara på de människor som är engagerade i församlingen, så att de kan ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan, utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti.

FÖRSAMLINGEN – VÄRLDENS HOPP?!

Vi tror att när Svenska kyrkan på den lokala nivån är som bäst, så är den en unik miljö som förvandlar människor – som i sin tur förvandlar världen. Med andra ord är församlingen världens hopp! Därför är vårt viktigaste uppdrag att förmedla evangeliet om Jesus Kristus; en mission som bl a tar sig tre uttryck: att fira gudstjänst, satsa på undervisning och utöva diakoni.

Dessa tre ord rymmer, i vid mening, våra unika hjälpmedel där missionen är framför allt relationer och personliga möten, som hjälper människor att finna en relation till Gud och att utvecklas i den och i sin relation till församlingen.

KYRKAN – EN RÖRELSE SOM VI ÄR TILLSAMMANS

Svenska kyrkans självbild måste förändras i grunden, från att ha varit en organisation som i huvudsak förlitat sig på sina anställda och förtroendevalda, till en kyrka där de ideella får allt större betydelse. Eller uttryckt med ett citat av vår ärkebiskop: *”Man kan ibland få intrycket av att kyrkan är anställda och förtroendevalda som är till för att ’göra kyrka’ för medlemmar som ’konsumerar kyrka’. Men så är det ju inte, utan kyrkan är en rörelse som vi är tillsammans.”*

Sett ur ett realistiskt framtidsperspektiv – med sjunkande medlemssiffror – så är detta en ödesfråga för Svenska kyrkans framtid. Det innebär att ökat ansvar och delaktighet är nyckelord för en levande församling. Vi tror att dessa nyckelord förverkligas bäst i gemenskapen runt varje kyrka, så vi vill fortsätta den viktiga processen med att skapa nya former för engagemang i de tre distrikten.

En annan ödesfråga inför framtiden är ett målmedvetet ungdomsarbete som myndigförklarar ungdomarna och som inspirerar dem till ökat ansvarstagande och inflytande, bl a genom att utveckla ett barn/ungdomsråd. Ett annat verktyg som vi anser att församlingen måste utnyttja betydligt mer än tidigare är lägerverksamhet, inte bara i konfirmandåldern, utan i alla åldersgrupper. Här finns en guldgruva till mycket av det som är bristvaror i vår ”moderna digitala tillvaro”.

GUDSTJÄNSTER SOM BERÖR

Församlingens gudstjänster är ett tydligt och viktigt uttryck för vad vi tror. De behöver ständigt förnyas och fördjupas. Med gudstjänstlivet i centrum byggs också gemenskap, särskilt om vi stärker utrymmet för delaktighet av ideella. Vi vill arbeta för att öka gudstjänstdeltagarnas delaktighet i gudstjänsternas utformning och innehåll och ser även styrkan i att de tre distrikten har olika prägel.

Vi tror också på musiken som ett unikt redskap, både som en ingång med en låg tröskel och som ett glädjeämne. Men även en källa till gemenskap och ideellt engagemang. Och vi tror på styrkan med en stor musikalisk bredd, både i våra gudstjänster och när vi använder musiken som ett kreativt sätt att sänka tröskeln till våra kyrkor.

SAMTAL, UNDERVISNING OCH MÅNGFALD

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. Vi tror på samtalets och lyssnandets unika roll för att den rikedom ska bli en tillgång istället för ett problem. Undervisning och samtal behövs både för att stärka vår enhet i församlingen och för att möta nya människors längtan efter mening och sammanhang i livet.

När det gäller vår enhet i Kristus, så är den grundläggande för att vi ska kunna vara generösa mot varandra. Den gör det möjligt för oss att respektera att vi kan ha delade meningar i olika frågor, och samtidigt sträva efter att vara trogna mot Bibeln och kyrkans värdegrund. Toleransen för oliktankande är central, liksom behovet att lyssna lyhört både till Gud och människor.

När det gäller livsnära samtal och undervisning som verktyg i vår huvuduppgift; mission, så tror vi även där på stor kreativitet och mångfald. Det finns en hel del beprövade modeller, t ex Alpha-kurser, På tal om tro och Växa i tro, Blomstrasamtal och olika former av Självhjälpsgrupper. Och nya former väntar på att uppträffa.

EN KYRKA SOM GÖR SKILLNAD – OCH FÖRVANDLAR VÄRLDEN

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärleksfull och praktisk diakonal omsorg. Diakoni – i vid mening – innebär framför allt att se, ge röst åt och respektfullt möta människor som befinner sig i en utsatt livssituation. Nöden är skiftande och behoven av samtal, inte minst, är stora och nya utmaningar som; ensamhet, utbrändhet och modlöshet, ställer krav på att församlingens diakoni hittar kreativa vägar.

Det växande antalet människor på flykt i världen och i Sverige är en utmaning också för vår församling. Vi måste i allt högre grad vara en närvarande, öppen, välkomnande och tydlig kyrka, som förmedlar hjälp och hopp och visar på ett liv i rättvisa och frihet. Kristi kärlek driver oss också till att ta ett internationellt ansvar, både för utvecklingsarbete och katastrofbistånd. Vi tycker det är självklart att församlingen prioriterar hållbarhet på alla områden, t ex social, ekonomisk, ekologisk och klimatsmart hållbarhet.